

*De geheimzinnige  
verdwijning in*

# ATOOMSTAD



**DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER**

*Koolhaas*









*In deze serie zijn reeds verschenen:*

DE GROTE WEDSTRIJD  
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN TEMPEL  
HET SMOKKEL-EILAND  
DE GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING IN ATOOMSTAD  
DE TESTPILOOT  
MANNEN VAN MARS LANDEN OP AARDE  
• DE ERFENIS VAN OOM ARCHIBALD  
20.000 MIJLEN ONDER ZEE  
HET GROTE FILMAVONTUUR  
DE REIS NAAR ATLANTIS





DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

*De geheimzinnige  
verdwijning in*  
**ATOOMSTAD**

DOOR  
J. H. KOELEMAN



MULDER & ZOON N.V., AMSTERDAM



DIT  
BOEK BEHOORT AAN

*Naam* .....

*Adres* .....

.....

.....



UITGAVE MULDER & ZN. N.V. AMSTERDAM













Hum, een vreemd briefje... een grapje van de een of andere zeeman? Wat betekent die naam Bo eronder?



Ik zal mij er maar niet in verdiepen en een poosje lekker gaan zonnebaden





Wat is dat? Een konijn eet  
het briefje op!  
Weg..weg..naar beest!



Rustig....ik ga al!  
Zelfs een stuk papier  
gunnen ze je niet eens



Gelukkig...het is nog heél. Zo'n flessen-  
briefje is veel te interessant om 't op  
te laten eten door een knaagdier



Nu ga ik maar naar huis.  
Kijken of ik m'n kleren nog  
terug kan vinden



Ja, daar liggen ze nog...



Ik vraag me af, wat kan dat briefje  
toch te betekenen hebben?



Kom, Bobby....



Bobby.....? Dat was de  
naam van dat Amerikaanse  
jongetje dat ontvoerd is....  
Zou... zou... de naam onder  
dat briefje Bobby moeten  
zijn.....?



En zou... dat briefje in die fles van  
Bobby Brown afkomstig kunnen zijn  
Dat is te gek om waar te zijn



Maar veronderstel eens dat 't  
waar is !!  
Niet geaarzeld..ik ga naar de  
Commissaris



Als 't waar is, mag er geen minuut  
verloren gaan



Dat knaapje  
rijdt te hard



We zullen ze leren, die wegpiraten



Ja, hallo, hier met Brigadier Visser!  
Vanuit de richting Erger-aan-Zee nadert  
een gevaarlijke wegpiraat... een snel-  
heidsmaniak! Een schurk! Arresteer  
hem tot elke prijs en sluit hem op!



Oei... een misdadiger...  
misschien wel een moordenaar.  
Komt in orde, Brigadier!



Vlug mannen, er is werk aan de winkel.....  
we moeten een krankzinnige massamoor-  
denaar aanhouden.... vlug!!! 't is nogal  
wat... een moordenaar!



Zie zo... voor elkaar! Dat zal die  
kleine snootap niet lekker zitten



INTUSSEN

Als ik nog maar op tijd  
kom met m'n briefje!



Wat betekent dat?! Een auto dwars  
over de weg! De chauffeur  
heeft zeker een ongeluk  
gehad....



Ik heb geen tijd om te  
helpen.... ik zal er omheen  
rijden.....



Halt, in naam der wet.....  
sta of ik schiet!!



Wat heeft  
dat te be-  
tekenen, Heren,  
als ik vragen  
mag?

Handen omhoog!



Geen praatjes.... neemt hem de  
wapens af, mannen!

Ik heb geen wapens



Vooruit stap in.... en probeer niet te  
ontsnappen





Maar heren, luister eens er moet een misverstand in 't spel zijn... ik heb niets gedaan

Niets gedaan, noemt hij dat!



Wat heb ik dan gedaan?

Een heleboel mensen dood gemaakt... of noem je dat niets!



Ik... ik... mensen dood gemaakt? Ha, ha, ha, hoe komen jullie erbij, wie zegt dat?!



Houd je mond maar. Dat zullen ze je op het politiebureau wel vertellen...



Wie weet wat er intussen met Bobby Brown gebeurt?

Wie is dat, Bobby Brown? Zeker je medeplachtige, hé. Vertel maar eens gauw... waar is hij?



Ja, wist ik dat ook maar!



Order uitgevoerd, commandant... de boef zit veilig opgesloten

Mooi werk Jansen, ik ga de arrestant verhoren!



Wist ik maar wat dat alles te betekenen heeft!



Daar hoor ik iemand aankomen....



Wel Pinkie wat heb ik met jou aan de hand!

Commissaris Duiker!!



Wel, wel Pinkie het moet heel erg zijn wat je op je kerfstok hebt!



Maar dat geeft U toch niet commissaris.... ik heb niets gedaan

Ik had in zee gezwommen en ik vond een briefje in een fles. Dat briefje was zo interessant dat ik direct naar U onderweg ging!





Maar halverwege overvielen Uw mannen mij en sloten mij in de cel!

Kijkt U maar, dit is het. Het zat in een fles die in zee dreef!

Hm, Vreemd. Zal ik jou eens wat vertellen? Dit briefje kon wel eens in verband staan met de zaak Brown

Wat was dat dan voor een briefje, Pinkie?

Net wat ik dacht commissaris. Het is een briefje van Bobby Brown, dat Amerikaanse jongetje. Heeft U er ook van gehoord?

Nou en of... of ik er van gehoord heb!!

Kom jij maar mee. Jij hoeft niet in de cel te blijven. Jouw vondst is zeer belangrijk. Ik ga daar mister Green van op de hoogte stellen

Wie is dat, die Mister Green  
Dat is een Amerikaanse rechercheur die uit Amerika is overgekomen om hier Bobby Brown op te sporen

Hallo... spreek ik met Green? Aha... U spreekt met Duiker. Ik heb belangrijk nieuws voor U, mister Green. Nee, natuurlijk niet, ik vertel niets door de telefoon..... Goed ik kom direct naar U toe.... O.K.!! Tot straks....

Kom, Pinkie, wij gaan Mister Green een bezoek in zijn hotel brengen



Hij zal er van opkijken, denk ik!

Mister Green? Tweede etage, kamer 224, heren

KLOP!  
KLOP!

Vreemd is dat... Ik krijg geen gehoor...

Misschien slaapt hij nog





De deur is open... Op 't gevaar  
af onbeleefd te zijn, zullen we  
zo vrij zijn naar binnen te gaan...  
Commissaris!!!



Blijf staan Pinkie... er heeft  
hier een misdaad plaats  
gevonden!  
Zou hij dood zijn?



Nee... Green leeft nog...  
Pak een doek en maak die  
nat.....



Wat zou er gebeurd zijn, Commissaris  
Zodra hij bij kennis is,  
zal ik je daarover  
kunnen inlichten



Ja... Green komt bij.....  
Hallo Green... sta op.....  
Wat is er gebeurd, kerel?!



Ik... ik... dag Commissaris Duiker...  
neem mij niet kwalijk, dat ik U  
onder deze vreemde omstandig-  
heden moet ontvangen...maar..



Misdadigers? De misdadiger in deze  
kwestie is een vaas, die mij op 't  
hoofd viel, toen ik een dossier van  
de kast wilde pakken...



O... is dat alles...? dus  
geen misdadigers?  
Zonde!

U had een belangrijk bericht,  
Commissaris?

Ja, dat heb ik....  
leest U dit pa-  
piertje maar eens



Wel... wel... dat is.....



Inderdaad Mister Green, dit  
briefje is een bevestiging van  
Uw vermoedens



Ja... mijn vermoeden dat  
Bobby Brown ontvoerd is  
door gangsters die de be-  
schikking hadden over  
een vaartuig.... maar tus-  
sen twee haakjes, hoe  
komt U aan dit briefje?



Ach, ja, dat is waar ook.... ik zou m'n  
beste vriend Pinkie Pienter helemaal  
vergeten, hij is de vinder van het pa-  
piertje. Mag ik U voorstellen.....  
Pinkie Pienter... Mister... Green!





Ja, mister Green, dit papiertje  
vond ik in een fles die in zee dreef

Prachtig, het is nu  
wel zeker, dat Bobby  
over zee ontvoerd is  
en kans heeft gezien  
een bericht in zee te  
werpen...

Maar, mister Green, als ik U  
vragen mag, wat heeft Bobby's  
ontvoering te maken met Uw  
verblijf alhier? Denkt U dat de  
kidnappers zich hier bevinden?

Ja, Pinkie,  
inderdaad...

Er zijn sterke aanwijzingen dat  
de motorboot waarmee ze het  
jochie ontvoerd hebben van  
hier afkomstig is.... En wat  
vooral belangrijk is.....

Ook de naam van de boot is  
zo goed als bekend... Deze is  
zeemeeuw of zeeleeuw

Wat gaat U  
nu doen?

We zullen in verschillende jacht-  
havens informeren of er een mo-  
torboot van die naam bekend is...  
jij zou me een groot genoegen  
doen als je me daarbij wilde hel-  
pen Pinkie...

Heel graag!

We gaan meteen aan't werk

Fijn.. Tempo..  
daar houd ik  
van!

Er is een flinke regenbui los-  
gebarsten, en ik heb geen  
jas bij me...

Dan halen we 'm  
thuis bij je op



Zet U mij hier maar af, mister  
Green

Zoals U wilt,  
Commissaris

Veel succes heren en tot ziens

Tot ziens  
Commissaris!

Kijk dat weer eens een  
haast hebben!

Ja, hier zijn we er...  
'n ogenblik, ik ben  
zo terug....





Zo nu kan ik er tegen... waar gaan we  
het eerst naar toe, mister Green?

Wel Pinkie, ik heb een  
lijstje met adressen  
waar de boot bekend  
zou kunnen zijn



Vertelt U eens.... die vader  
van Bobby, is die erg rijk?

Dat zou ik denken!  
En dat niet alleen,  
hij is een buitenge-  
woon knap ingenieur



Enfin, ik zal je er alles van vertellen. De  
heer Brown staat aan 't hoofd van een  
geheime atoomfabriek, die zich bezig  
houdt met de vervaardiging van een  
ruimtevaart projectiel, gedreven  
door atoomenergie.



De boeven hebben z'n zoontje nu ontvoerd,  
dat zij slechts bereid zijn terug te brengen,  
indien Brown hun de plannen voor het  
projectiel geeft. Je begrijpt dat de arme  
man in hevige tweestrijd verkeert... wat  
moet hij doen.... de plannen geven, die de  
boeven dan ongetwijfeld aan een vreemd  
land zullen verkopen.....



of het leven van zijn  
zoontje op 't spel  
zetten...!

Wat gaat  
de heer  
Brown  
nu doen?



Voorlopig niets.... dat wil zeggen,  
proberen de boeven op te sporen,  
totdat de 7 dagen om zijn, want  
zolang heeft hij tijd gekregen om  
z'n beslissing te nemen



Van die 7 dagen zijn er al  
twee om, we moeten dus  
haast maken!



Hier is ons eerste adres



Goedenmiddag  
Meneer. We zijn  
van de politie. Mag  
ik U een vraag stellen



Zeker, ga Uw  
gang

Staat er in Uw jachthaven een motor-  
boot ingeschreven onder de naam  
Zeemeeuw of zeeleeuw



Even voor U  
kijken, meneer

Nee, niets van de naam.....



Fijn, ik dank U

Ook niets gevonden, Pinkie?



Nee, er ligt geen  
enkele motorboot...



Dan hebben we met ons eerste adres  
pech gehad... op naar het volgende!



Hier ook niets... we gaan nu naar  
nummer 3...



Nee, Heren een motor-  
boot met deze naam  
heeft hier nooit gelegen



Zal no. 4 ons succes  
brengen?



Nee... Absoluut... niet... er  
ligt er één... maar die  
heeft een andere naam...  
Goed. Maar zou ik die  
a.u.b. toch even  
mogen zien?



Hij ligt aan steiger 7...



Je kan nooit weten... mis-  
schien hebben de schurken  
er een andere naam op ge-  
schilderd!



Dat moet hem zijn



Goeddag! Heeft U Bobby veilig verstopt?

W... wat... wat moet dat op  
mijn schip? Wie is dat, Bobby?  
Gaat U weg meneer...  
Ik ken U niet!



Kidnapper, geef dat arme  
kind terug!!





Hola, dat was m'n bedoeling niet.....  
Pak beet Opa!



D... dat... dat is het toppunt,  
ik... ik... zal bij de politie gaan  
klagen.....



Mijn verontschuldiging dat U in het  
water viel meneer... ik ben van de  
politie... zegt de naam Bobby  
Brown U niets?



Nooit van gehoord. Wie  
is die man?..

Het is een jongetje dat ont-  
vaard is.... Kunt U zich legi-  
timeren?



Alsjeblieft...

Hum... Simon Snoekbaars.... ren-  
tenier... oud 65 jaar... wel, meneer  
Snoekbaars, het spijt ons dat we U  
overlast bezorgd hebben.  
U bent niet de man  
die we zoeken



Ook niets, Pinkie...



Snotneuzen van de  
politie, bah!



Volgende  
adres



JACHTHAVEN

De zeeleeuw zegt U? Ja, dat zou  
wel eens waar kunnen zijn!



Aha, en waar ligt de boot?

Helaas, mijne heren  
ze is er niet !!



De zeeleeuw is al gervime  
tijd geleden vertrokken en  
tot op heden nog niet terug  
gekeerd!





Kent U de naam van de eigenaar ?

Ogenblikje, zal ik voor U opzoeken



De eigenaar staat hier ingeschreven onder de naam Bombast ....



Wat is er Pinkie ?  
Waarom schrik je ?



Dr. Bombast !! Die man ken ik !  
Dat is een gevaarlijk mens !



Zoals ik U al zei... Dr. Bombast is al sinds een paar maanden niet hier geweest...

Onze dank voor de inlichtingen, meneer  
Tot ziens !



Ken je die man, Pinkie ?

Nou, en of !!



Ziet U, dat is alles wat ik van hem weet...  
Heel-interessant.... dat hij een van de ontvoerders van Bobby Brown is, staat nu wel als een paal boven water !



Onze volgende stap, is een kaartje kopen, want we kunnen wel gerust aannemen, dat de kidnappers zich nog in Amerika bevinden !

O.K. wanneer gaan we ?



Direct !! Ober !!  
afrekenen, astublieft



Twee kaartjes, Heren,  
enkele reis, La Guardia,  
New York.





Tot onze spijt moeten wij meedelen dat het vliegtuig naar New York door motorstoring 24 uur vertraging zal hebben. De passagiers worden verzocht....



Jeminikkie, Mister Green, dat is een oponthoud dat we niet kunnen hebben...



Precies wat ik denk, Pinkie

Daar moeten we wat op vinden..... wacht... ziet U daar dat kleine vliegtuigje...?



Dat zie ik, ja....

Dat zal ons naar Amerika brengen!



Ben je mal? In die bromvlieg de oceaan oversteken? Ik pas wel op!

Maar Mister Green! Het leven van Bobby hangt er van af! Elk uur vertraging kan grote gevolgen hebben!



Ja, dat is wel zo..!

Dag meneer, bent U de piloot van dit vliegtuig?



Gelukkig niet, jongeman, de piloot is in de vliegenierscantine, ... daar



Bent U de piloot van de Havik? Ikke...? Wat denk je wel van mij, jongetje? Zie ik er uit als de piloot van de Havik...? dat ongeluksding!



Scheer je weg rakker

Ha, ha, ha  
Een goeie mop

Waar lacht die man om?

Waar lacht U om meneer? Bent U soms de piloot van de....

Ha, ha, ha ....  
ja dat ben ik..  
ha...ha..ha  
Een goeie mop!



Verbeeld je... dikke Daantje in mijn vliegtuig... ik zie hem al zitten.... hahaha! Hij zou niet eens van de grond komen. Hij zou er doorheen zakken, hahaha Alleen als hij m'n kist al ziet wordt hij al bang ha ha ha



Bang...! Wie is er bang? Als je mij soms bedoelt?

Ja, ik bedoel jou, ha ha ha





Dat zal ik je betaald zetten, mannetje!



Heren, heren, weest U kalm. Gaat el-  
kaar niet te lijf... vooruit, voor ieder  
een glaasje limonade op onze kosten



Limonade?  
Bah!

Enfin, toe dan maar.... En waarmee  
kan ik U van dienst zijn, Heren?



Wilt U ons naar Amerika vliegen?  
Amerika...? Zeker Heren...  
dat kan... dat kost U...  
laat eens kijken.....  
100 gulden met z'n  
tweeën!



Oke, kunnen we direct vertrek-  
ken?



Zeker kan dat... een  
ogenblikje... even voor  
een beetje vocht voor  
m'n droge keel  
halen, hahh

Wat gaat hij doen?



Ik geloof niet veel goeds...

Klaar Heren...!! Hahaha, We zullen  
jullie piekfijn in Amerika aan de grond  
zetten, .... hahaha ...



Hopsekee, stap maar in !!



Hup!... draaien vader.....!!



Zie zo... daar gaan we  
dan, hahaha !!







De piloot maakt nu al brakken, Pinkie  
Ja, dat geloof ik ook!



Laten we eens in de cockpit gaan  
kijken, misschien is hij onwel  
geworden....



Hahahaha, ... een schoorsteentje  
tegen de grond... hahaha! Wat  
zal die boer geschrokken zijn...



Meneer, U vloog bijna tegen een  
boerderij te pletter...



Wat zegt U nou? Dat  
was slechts een schoor-  
steentje... haha!

Doe maar gerust een dutje, heren....  
In mijn ouwe kist bent U zo veilig als  
in bed! Wel te rusten...  
Hm.. hopelijk brengt U ons  
veilig naar de overkant...



Kun je op rekenen, vader





Hahaha, Jimmie stuurt pas goed als hij er een drupje bij kan drinken



Hm, dat smaakt lekker....



Verbeeld ik het mij, of heb ik weer dorst? Ja, ik voel het duidelijk... een tweede flesje zal ook nog wel smaken... hahaha



Die gekke mannen denken dat ik niet vliegen kan, hik.... ik zal... hik... ze even lekker..hik.... laten schrikken.. hik....



Ik geloof dat we beter op het gewone vliegtuig hadden kunnen wachten, Pinkie, ik vertrouw die piloot niet.

Ja, hij doet erg vreemd!



Lieve help, we starten neer... kijk Pinkie... !!

Grote grutjes, ja we zijn verloren..!



hahaha... hik.. haha... hik... hahahahaha...



Dat was op 't nippertje!

Hij deed het met opzet... ik zal die dulle piloot eens moresleren....!





Op deze manier verongelukken  
we al voor we boven zee zijn...!!



Haha... hik... halt heren... hik.....  
terug of ik schiet!



Als jullie... hik... rustig gaat zitten  
gebeurt er niets... hik...



Geen praatjes meer, terug  
naar de cabine!... hik....



We zijn aan een  
gek overgeleverd,  
Pinkie.



Ja, en wat erger is,  
hij heeft een revolver  
ook. Heeft U een pistool,  
dan kunnen we hem  
misschien overmeeste-  
ren!



Jawel, dat heb ik. Maar als de  
piloot onschadelijk gemaakt is,  
wie moet dan het vliegtuig bestu-  
ren...?



Dat doe ik wel!

Kun je het? Prima. Dan moeten  
we nu iets bedenken om de  
cockpit binnen te dringen...



Dat zal moeilijk zijn!

Rakkers! Als ze mij... hik... lastig  
durven vallen... schiet ik ze overhoop  
hik.. Aha.. daar is de zee al... hik..  
bij het zien van al dat.... hik....  
water, krijg ik weer... hik.. dorst..!





Hahaha... ik schiet... ze... hik...  
overhoop... als ze... hik...



als ze... Jimmy... hik... in de  
maling... durven... hik... hik...  
haha... ha... hik... nemen...



Wat... is dat...? Hik... ik ben toch...  
niet... hik... dronken... hik...



Mister Green, we vallen weer  
Wat zou er zijn... vlug naar  
de cockpit!



Hij ligt op de grond... bewusteloos...  
Vlug Pinkie, pak het stuur, anders stor-  
ten we in zee!!!!



Op 't nippertje, Pinkie!



Kijk hem liggen, de ongelukkige man...  
niet meer in staat een woord te zeggen



We zullen hem voor iedere zeker-  
heid maar vastbinden, voor het  
geval hij straks weer bijkomt!



Vliegen we zo de goede koers, Pinkie?





DE UREN GAAN VOORBIJ...



We hebben al 15 uur vliegen achter de rug, mister Green, Over een paar uur zullen we het vasteland bereiken!



Pinkie, kijk eens... zie ik het goed! een eiland...! en 't gekke is... ik zie een wrak!



Er ligt een wrak in de branding... is er een schip vergaan...? Vlieg wat lager, pinkie, dan kunnen we zien wat het is....



Ja, het is het wrak van een heel klein scheepje... van een MOTORBOOT!!

Een motorboot zegt U? Maar het zal toch niet....



de zeeleeuw zijn ?!!!

Daar moet ik het mijne van weten.. probeer op het strand te landen, Pinkie!



Oke... 't Zal geen makkelijke landing worden 't strand is maar smal. Houdt U vast !!



Gelukkig, net op tijd gestopt! Nu naar het wrak !!





Pfff... wat een hitte heerst op dit tropische eiland! Eerst m'n jas eens uitdoen

Een goed idee, Pinkie



Kijk, daar ligt het wrak, ik geloof dat wanneer we door het water waden, we er wel bij kunnen komen!



Au, er liggen scherpe stenen op de bodem....

Voorzichtig, er kunnen ook gevaarlijke beesten in het water leven!



Hola, Pinkie, wat doe je ?!!



Ik bleef met m'n voet in een waterplant hangen... de zon zal alles wel weer snel drogen...



Nog een klein eindje Pinkie, dan zijn we er...



Kun je de naam van het schip ergens lezen?

Nog niet Mister Green

Waar is hij opeens gebleven? Ik zie hem nergens meer



Mister Green, snel, komt U gauw !!

Is er wat gebeurd...?!!  
Ja ik kom al



Help ik val !!!













Het eiland is niet zo groot, we zullen dus niet veel tijd nodig hebben om het te onderzoeken.



Laten we hopen niet, Pinkie. Een ontmoeting met wilde inboorlingen kan ons heel wat tijd kosten en zeer gevaarlijk zijn....



Als we beiden een kant uit-  
gaan en weer bij het vlieg-  
tuig terugkomen, is dat  
de snelste wijze om het  
eiland te onderzoeken!



Je hebt gelijk, Pinkie... ik ga deze kant uit.... tot straks...!



Nu goed uitkijken of ik de  
boeven en Bobby vinden  
kan....



Niets te zien, .... maar wat hoor ik  
voor vreemd geluid achter het  
struikgewas ?!!!



Een leeuw? Een beer? Een  
olifant? Ik zal er maar omheen  
lopen, dat is veiliger....



Haha, als ik die eens kon van-  
gen, dat zou een lekkere  
maaltijd worden....!





ENIGE TIJD LATER...

Ha, daar is het vliegtuig alweer, ik ben nu het hele eiland rondgelopen, maar niets gevonden...



...en.. vreemd... ik ben mister Green niet tegengekomen! Er zal toch niets zijn gebeurd? Ik zal nog een kwartiertje wachten en hem dan gaan zoeken... !!



Lieve help, dat is de stem van mister Green. Hij verkeert in nood, Vlug, het pistool uit het vliegtuig halen!



Wat zou er met hem aan de hand zijn?



Een reusachtige aap zit hem op de hielen. Het monster haalt hem in ...



Hij valt !!! Vlug, voor ik te laat ben !!!



Het monster gaat hem verscheuren.. nu moet ik schieten



Het eerste schot moet meteen raak zijn!



Halt, halt, niet schieten, niet schieten





Stop alsjeblieft die blaffer weg, hij mocht eens afgaan...

Bul Bumper ??  
Wat doe jij hier ??!



Def, ik dacht dat m'n laatste uur gekomen was! Ken je die aap... ik bedoel ken je die man, Pinkie?

Ik zou m'n oude vijand Bul Bumper niet kennen. Vertelt U eens Heer Bumper, wat heeft die vormgeving te betekenen?



Ja, wat zal ik je zeggen. Als ik 't je vertel, geloof je het toch niet

Vertel 't maar!...



Ik ga na al die slechte daden, die ik in m'n leven begaan heb, een nieuw leven beginnen en nu....

Een nieuw leven ??  
In dit apenvel ??!



Dat is te zeggen... dit apenvelletje gebruik ik om de belagers van mijn afgezonderd leven te verjagen.... ik wil in eenzaamheid boeten voor mijn slechte verleden



Je denkt toch niet dat wij dit geloven, Bul Bumper?



Geloof mij Pinkie, Bul Bumper heeft afgedaan met de misdaad! Bul Bumper zal als een engeltje zo rein in de maatschappij terugkeren

Woon je nu op dit verlaten eiland?



En hoe ben je er toe gekomen juist dit eiland uit te kiezen?

't Lag zo mooi zonnig vondik! Ja, zonnig en mooi!



Mag ik U voor een frisse drank uitnodigen, Heren. Deze kant uit alstublieft!



Is hij wel te vertrouwen, Pinkie?

Hum, we moeten op ons tellen passen, geloof ik...







Al sinds jaren leef ik hier als een kluisenaar  
Wat mag ik de Heren aanbieden ?

Graag een glaasje limonade ...

Ja, voor mij ook...



'n Momentje ... ik  
zal't voor U  
klaar maken...

Wees op Uw hoede, mister Green, ik  
vertrouw het nog helemaal niet...



Wat kan hij alleen tegen ons  
tweeën beginnen, niets!!

NIETS ?!?! Dat dacht je  
maar, handen op, allebei !!



Dr. Bombast is  
er ook !!

Zeer juist kereltje, heel goed opge-  
merkt. Ik vind het heel aardig dat  
je me weer eens op komt zoeken en ik  
vind het nog leuker dat je een aardig  
vliegtuig voor ons meegebracht  
hebt !....



... waarmee wij ons snel en gemakke-  
lijk naar ons doel kunnen begeven !



Bombast, je bent een  
schurk! Waar is Bobby?!

Dat zou je wel graag willen we-  
ten hè, rechterheurtje ? Maak  
je maar niet bezorgd, bij Oom  
Bombast is hij zo veilig als bij  
moeder thuis



Kom Bomper, we binden de heren  
vast en stappen in 't vliegtuig...



Wat zult U wel laten!



Gegroet! En vermaak  
je maar op dit  
kannibalen  
eiland !



Ik geloof dat we er lelijk ingelopen  
zijn....





De kidnappers hebben hier dus  
schipbreuk geleden. Wat een  
geluk voor hen dat wij het  
wrak vonden!  
Zie, zo, ik ben los ....



Daar gaan ze Pinkie, we kun-  
nen ze nooit meer achter-  
halen



Maar we zullen maar  
doen wat alle mensen in  
ons geval zouden doen..  
We gaan een vlot bou-  
wen en hopen dat we  
spoedig opgepikt worden



De tijd dringt. Van de 7  
dagen die de boeven  
ons de tijd hebben ge-  
geven, zijn er al 3 om.



EEN TIJDJE LATER

Oke, Pinkie, zullen we  
het hier maar mee wagen

Natuurlijk, mister  
Green, op hoop van  
zegen...



We hebben de  
wind alvast  
mee!



Waar denkt U, dat  
we ergens zijn?

Als je 't mij ver-  
telt weet ik  
het ook...!



De avond valt, .. ga jij maar slapen,  
over een paar uur wek ik je







Mag ik me voorstellen... m'n naam is Patrick O'Neil, commandant van de vliegboot

Aangenaam, Commandant



Gaat U mee, dan zullen we U iets warmes geven, daar knapt U van op. En misschien dat U dan kunt vertellen wat U is overkomen



Wel Commandant, dat was het dan...

Zeer interessant, als ik het dus goed begrijp, zijn de boeven weer ontkomen en thans waarschijnlijk reeds in een vreemd land ondergedoken !?



Dat zal wel niet, zou ik denken, want de Havik had nog niet voldoende benzine aan boord om de Amerikaanse kust te bereiken. Ze moeten dus daar terecht zijn gekomen!

Nog een half uur vliegen, dan zijn wij er ook



En dan kunnen we onze speurtocht direct voortzetten...



Maar dan stel ik voor om nog even een uiltje te knappen, dan zijn we straks weer fit















Kom maar mee Pinkie, ik weet de weg...



Hier is het prive-kantoor van professor Brown...



Binnen!



Goeden dag Green, wat voor nieuws breng je?

Weinig nieuws, mister Brown, ik ben er nog niet in geslaagd Uw zoontje te vinden



O, m'n lieve kind, wat zullen de boeven met hem gedaan hebben?

Gaat U rustig zitten, mister Brown, dan zal ik U onze belevenissen vertellen



A propos, dit is m'n vriend Pinkie Pieter, die bij de opsporing behulpzaam is...

Aangenaam, jongeman.



ENIGE UREN LATER... Nog 2½ dag

heeft U mister Green, als U m'n zoontje dan niet heb weten te vinden... dan... dan... zal ik de plannen voor het grootste wetenschappelijk werk dat de mensheid ooit heeft ondernomen moeten uitleveren aan schurken die het aan een vreemd land zullen verkopen



We zullen ons best doen, mister Brown, we zetten onze speurtocht direct voort, Ga je mee Pinkie?

Ik reken op U. Het gaat om het leven van mijn kind!



Een taak die haast onmogelijk lijkt, Pinkie... waar terwereld moeten we gaan zoeken?

De boeven moeten in ieder geval in de buurt zijn, want benzine om verder te vliegen hadden ze niet!



We zullen bij het luchtvaartbureau informeren, wanneer en op welk vliegveld de Havik geland is

Dat is in ieder geval iets!



Taxi, Taxi !!





Alstublieft, dit is voor U.

Dank U beleeft, meneer



De Havik, zegt U? 'n Moment alstublieft.



De Havik is gistermiddag 3 uur geland op het vliegveld Lands-End.

Dank U beleeft



Dat is 200 km hier vandaan, Pinkie, we gaan er direct heen!

Lijkt U dit verstandig mister Green?



Hoe bedoel je?

We kunnen wel aannemen dat de heren daar niet meer zijn. De vogels zijn allang gevlogen!



Je heb gelijk Pinkie. Maar toch ga ik kijken of ik er wellicht een spoor kan vinden.

Oké mister Green, dan doorzoek ik intussen de stad



Voor ik het vergeet... neem deze foto, anders zou je niet eens weten hoe Bobby er uit ziet...

Ja, dat is waar!



En nu op zoek naar arme Bobby



Welke kant moet ik uit?



Daar moet ik maar eens gaan vragen of iemand ervan gehoord heeft...



Dag Meneer, heeft U van de ontvoering van Bobby Brown gehoord?



Als ik de schurken in m'n handen zoukrijgen zouik....



En U Mevrouw, heeft U ook van de ontvoering van Bobby Brown gehoord?



Meneer, ik wilde U vragen....



Hm, 't is nu wel zeker dat ieder in dit land van de ontvoering gehoord heeft. Een reden te meer dus voor de kidnappers om extra voorzichtig te zijn



Wel, de zaak ziet er duister uit... wat moet ik doen om Bobby op te sporen!? De waarheid is.... ik weet 't niet!



Hoe kan ik het jongetje bij zijn ouders terug brengen.....?



Hola vriendje, zou je niet eens betalen?



Maar... ik heb geen geld. Ik heb vergeten geld mee te nemen!



Nee! Nee! Dat kan niet. Ik heb geen tijd!! Ik moet Bobby zoeken. Help!! Laat me los!!! Laat me los!!



He zeg, Pinkie, waarom wil je niet betalen?





Ik heb geen geld, ze willen me meenemen!

Hoeveel krijgt U van dit jongmens, ober?

Eh...eh...



Alstublieft, Kom Pinkie, dan drinken wij nog een glaasje limonade!

Floris! Dat ik jou hier tegenkom. Wat doe je hier?



Ik ben geëmigreerd en woon sinds 6 maanden hier. Ik heb een betrekking als huisknecht bij een geleerde heer. Maar vertel eens... wat voert jou hierheen?



Heb je van Bobby Brown gehoord?

Ja zeker, dat is het zoontje van de beroemde professor van de atoomfabrieken, die ze ontvoerd hebben



Nu, die zoek ik...

En heb je hem al gevonden?



Wat een vraag... We hebben nog maar twee dagen en dan moet hij gevonden zijn. Ik moet daarom meteen weer weg!



Maar a propos... jouw patroon... wat is dat voor een geleerde heer, is het ook een atoomprofessor?

O nee, mijn patroon houdt zich niet bezig met die gevaarlijke atoomdingetjes



Mijn patroon is een oudheidkundige. Hij onderzoekt de pyramiden en schrijft daar dikke boeken over... Hij is nu ook weer pqs op reis geweest. Moet je eens kijken....



Wat ik voor hem naar de kapper moet brengen hi hi hi ....



Een valse baard... ?!?



Ja, de kapper moet er weer mooie krullen in draaien, dan kan mijn patroon weer netjes voor de dag komen....



Je baard doet me aan iets denken. Weet je wie ook zo'n baard had, Floris?

Nee, dat weet ik niet



Dr. Bombast! Weet je nog de man die ons dwars zat toen we de gouden tempel opspoorden

Maar daar is de baard ook van !!





Wat zeg je nu Floris?! Die baard is van Dr. Bombast?! D...da... dat kan niet... Dat is onmogelijk... dat is...

...de waarheid Pinkie! Mijn baas heet Bombast. Het is dezelfde die ons de schat probeerde afhandig te maken... maar ik verzeker je, hij is sindsdien een fatsoenlijk man geworden!



Hij heeft afgedaan met zijn slechte verleden en leidt thans een ar' leven....

Stop Floris, stop!! 'Wat een toeval... weet je wat die fatsoenlijke man gedaan heeft?



...Hij heeft Bobby Brown ontvoerd en zal het kind doden als hij geen losgeld krijgt!

Nee maar... ik geloof dat niet! Dan ben ik altijd in dienst van een kidnapper geweest...! Wat vreselijk!



Het klopt ook precies. Hij zegt dat hij op reis is geweest, maar in werkelijkheid heeft hij samen met Bul Bumper het kind weggenomen!!

Is Bulletje er ook bij? Ja, dan moet het wel waar zijn... wat een schurken. En vanmorgen...



Vanmorgen?!?! Hij was dus vanmorgen nog thuis?! Vlug!! Vlug!! We gaan naar zijn huis...!!!

Pinkie, als ik jou tegen kom zit ik altijd in allerlei gevaarlijke dingen gewikkeld!



Deze kant uit  
Om de hoek  
woon ik!



Niet zo vlug!  
Ik houd je  
niet bij....

We mogen niet te laat komen



We zijn er

Hola!

Nu voorzichtig! Ik sluip de trap op en jij blijft buiten staan om hem op te wachten als hij wil vluchten!



En dan Pinkie  
wat dan!?!

Maar Floris, dan pak je hem beet en breng je hem naar de politie



Ik een ge-  
vaarlijke  
moorde-  
naar beet-  
pakken?  
Ik dank  
je lekker!



Vooruit, ik ga nu naar boven  
en let jij nu goed op dat hij  
niet ontsnapt!









Eh...eh... dag baas...eh...ik...eh...

Zo Floris, heb je m'n baard al naar de kapper gebracht?



Ik...ik...nee... nog niet meneer Bombast ik ben juist onderweg naar de kapper...

Goed. En als je dat gedaan hebt, kom je direct naar 't huis van de Heer Bumper. Begrepen?



Begrepen baas! Waar woont de Heer Bumper ook weer?

43 ste straat no. 87. En een beetje vlug alstublieft !!



Pff... was dat even wat. Oog in oog met een moordenaar. Wat zeg ik....? Twee moordenaars !!



Maar waar is Pinkie nu gebleven?



De vogels zijn gevlogen. Wat een pech!

Waar is Floris gebleven. De boeven zullen hem toch niet meegenomen hebben? O.. daar komt hij aan....



Pinkie...! Pinkie...kom vlug naar de kapper... ik bedoel naar... het huis van Bul Bumper... daar zijn de boeven !!!



Ik kwam ze tegen... ze hadden me bijna vermoord... maar ik wist te ontsnappen. Vlug naar het huis van Bul Bumper.



43 ste straat no. 87... daar is het

Halt Floris. Ik geloof dat we dom doen. Wij met ons tweeën kunnen moeilijk tegen deze twee geslepen schurken op...



Een paar politiemannen zouden ons goed van dienst kunnen zijn... Ga jij maar een politieversteking halen, intussen houd ik het huis in de gaten!







Stil jullie toch !! Ik moet z'n vader bellen. Het gaat me vervelen !!... als de ouwe rijke gierigaard niet spoedig de plannen uitlevert, dan zal ik...



Haha... m'n vader geeft de plannen toch niet... hihi... Jullie komen lekker in de gevangenis!



Hallo... met de atoomfabriek? Ik wens Ingenieur Brown te spreken. Het gaat over z'n zoontje Bobby...



Hallo... hallo... met Brown. Met wie spreek ik?... Met de ontvoeders van Bobby?... Lievehelp, wat hebben jullie met hem gedaan ??



Luister goed Brown. Je zoontje leeft nog. Maar dat zal niet lang duren als je nu niet direct de plannen voor het raket uitlevert! Ik geef je nog één uur de tijd... het is nu 3 uur... om 4 uur verwacht ik je alleen op de hoek van de 42<sup>ste</sup> en 43<sup>ste</sup> straat met de plannen. Je kunt je kind dan terug krijgen. Als je probeert een strek uit te halen zal Bobby er voor boeten! Begrepen?



Het leven van m'n kind gaat voor....



Als ze hem maar geen letsel hebben toegebracht..



Ik ga maar vast. Tegen vier uur kan ik er dan zijn









Kom maar met Ome Bombast mee, vent,  
ik zal je wel helpen...



Kijk Bumper, hier heb ik dat lasti-  
ge mannetje te pakken... we zul-  
len die twee schelmen gelijk...



Wie is dat jongetje?

Haha, het is vier uur, ik ga zien of  
Brown aanwezig is Bumper....  
Zorg jij voor die twee knapen?



Reken maar  
van ja!

Laat ze niet ontsnappen!

Wees maar niet bang,  
Bombast!



Zo, eindelijk heb ik die zoetwatergar-  
naal in m'n macht. We zullen om te  
beginnen het knaapje stevig vast  
binden...



Dit touw is er prachtig voor  
geschikt...



Au... @ \* E \* !!

Dat zit je niet glad hè, ouwe Bumper

Hoera, hoera, Bum-  
per is ver-  
slagen



Nu zullen we jou lossnijden, Bobby!

Hoe weet je dat ik Bobby heet?



Je bent toch Bobby Brown, het zoar-  
tje van de beroemde atoomgeleerde

Dat ben ik ja... wie ben  
jij?



Ik heet Pinkie Pienter. ik help mister  
Green om jou op te sporen... maar  
ik zal het je later  
wel vertellen. We  
moeten nu maken  
dat we wegkomen







Haha ... die ouwe atoom-splitser heeft eieren voor z'n geld gekozen ... daar staat hij ...



Goedenmiddag waarde heer Brown, heeft U de papieren bij zich?



Juist die ben ik. Gaat U met me mee. Dan zullen we de zaak verder afhandelen...



Rustig, rustig, zodra ik de papieren heb, krijgt U uw zoon terug... hier in dit café, zullen we een kop koffie drinken...



Geeft U nu de papieren maar...



Ik heb ze in deze koffer....



Handen omhoog Bombast. Je spel is uit!!



Wat gebeurt hier? Halt, blijf staan!!





Stop! Kom terug Bombast !!



Te pakken krijg je me nooit Green!



Waar is die schurk zo gauw gebleven? Hij is spoorloos.... Dat is pech hebben, die kerel is zo glad als een aal!



...Eens vragen of hij hier misschien is binnengegaan...



Nee...nee..meneer..er is niemand binnengekomen..ik bezweer U..niemand!



Dat was je geraden ouwe heer..en..mondje dicht hierover.. begrepen !!

Ja,..Ja..meneer..O..dat ik dat nog beleven moet..



Nu naar Bumper om die kwajongens op te halen !!



Ik wil er nu voorgoed een eind aan maken... ik zal die lastige knaapjes van de aardbodem laten verdwijnen!



Wat zie ik !!! Daar lopen ze !! Ze zijn ontvlucht !!!! Daar moet ik wat tegen doen.. ze mogen niet ontsnappen !!!









# INTUSSEN

Kijk mijne Heren, mijn patroon Dr. Bombast, die -tussen twee haakjes-, de ontvoerder is van het kleine jongetje Brown, bevindt zich met z'n vriend Bul Bumper in dit huis!



Wat zegt U ?!! De kidnappers van Bobby Brown zijn hier !!!

Ja, dat zei ik! Wat U nu eenvoudig kunt doen is... naar boven te gaan en de schurken gevangen nemen... Gaat U gang.....



... ik volg U !..



Mannen... geef acht! Revolvers gereed.... voorwaarts !!!



Dit wordt weer een knapstaaltje van opsporingskunst van Floris Fiedel....



Waar zou Pinkie eigenlijk zitten? Wel, het zou me niet verbazen of hij heeft de boel al opgegeven en zit hier af daar rustig een glaasje limonade te drinken...



Wat hoor ik? Ja!! De stoere politiemannen komen terug! Bul Bumper en Dr Bombast zijn ontmaskerd en gevangen genomen.....!!



De hele verdieping is verlaten, er is geen mens te zien! Waarom laat U ons voor niets uitrukken ?!!



Ik... eh... ik dacht.. ik..



U is een bedrieger meneer! Misschien heeft U Bobby Brown wel zelf ontvoerd. Gaat U maar eens mee naar het bureau dan zullen we het wel eens uitzoeken !!

Maar luister eens.. eh..







Mister Green deed een baard en een pruik om en ging in mijn plaats naar de afspraak met die schurk Bombast, maar helaas... hij is niet teruggekeerd... ik vrees het ergste!



Ik ben een vriend van Pinkie Pienter... laat me los, we moeten Bobby Brown opsporen!

Wie noemt daar de naam van m'n kind? Wie is die man?



Ik ben Floris Fiedel, ik spoor Bobby Brown op... eh... samen met Pinkie Pienter!

Waar is m'n kind. Waar heeft U Bobby gezien?



Eh... eh... Gaat U maar mee, dan zal ik het U wijzen...

Oke! Laat deze man vrij commissaris... ik sta borg voor hem



H'm, wat heb ik nu gedaan.... vader Brown denkt dat ik hem zijn zoonje terug breng.... waar moet ik hem heenbrengen?



Prachtig meneer Fiedel... brengt U me langs de kortste weg terug bij m'n kind. Ik kan het ogenblik niet afwachten dat ik mijn lieve jongen weer zie!



Hier staat m'n wagen dat gaat sneller!

Ja... eh... deze kant uit Professor



In orde, maar snel hoor!



STOOM CENTRE

Waar ben ik nu? Vooruit maar... deze kant uit Professor!

Wel vreemd, dat is de richting van m'n eigen atoomstad!



Wat zeg je, Floris Fiedel?

Ja, dat is vreemd.

Eh... ik bedoel dat is... dat is, ja daar is het, Daar is Bobby. In Uw atoomstad!





# INTUSSEN

Ontsnapt... ontsnapt !! Die rakkers zijn me weer te slim afgeweest !

Dat jochie van Brown is natuurlijk naar de atoomstad om z'n vader te waarschuwen. Ik moet hem voor zijn!



Op naar de atoomstad !!



Op zij... Uit de weg... !! Ik heb haast



Dat ik dat niet eerder opgemerkt heb... Kijk Pinkie, dat is het doel van Bombast.. de atoomstad van Professor Brown...



Jeminikkie, wat moet hij daar nu doen ?

Gaat maar terug lelijke schurk ze laten je toch niet binnen in de atoomstad !



Dat zullen we eens zien !!

Halt !! Halt !! Stop !!





Dat is me wat moois ... dat rijdt zo maar door de controle heen! ... ik zal de andere wachtposten waarschuwen...



Wat is dat .... ? Daar komt alweer zo'n wildebras aan ....!!



Halt.. stop!! stop!!



Het spijt me Pinkie, voor die wachtpost, maar ik heb geen tijd om m'n papieren te laten zien ... Opzij man, het gaat om het leven van Bobby



Sakkerloot !!



Een toppunt, een toppunt. Dat is de tweede die het op mijn leven voorzien heeft...!! Maar nu zal ik maatregelen treffen ...



Maar wat hoor ik ... weer een automobiel! ...!! Maar deze rakker zal van een koude kermis thuiskomen! Voor het kanon zal hij wel respect hebben !!



Oef, wat is dat ding zwaar.. nu nog even afstellen ...



Kom nu maar op ... !!



Ik rijd gewoon door... De wacht zal daar voor deze keer genoeg mee moeten nemen. Het gaat om het leven van m'n kind .. !!



Halt, of ik schiet !!





Ha, ha, dat was een prachtig gericht schot .. een schot om trots op te zijn. Wat zal Professor Brown tevreden zijn als hij hoort hoe ik de indringers uit de atoomstad heb weten te houden !



Professor, Professor !!! Er is een atoombom ontploft, Help !!

Men schiet op ons !  
Wie heeft dat gedaan !?



Dat is... dat is... Professor Brown !



Professor... ik... ik... dacht...

Wie heeft je verlof gegeven met het kanon te schieten, Portier ?



Je zult er van horen .. Foei ! Kom Floris we hebben nu geen tijd. Er mag geen minuut verloren gaan

Verschrikkelijk... ik was bijna dood



Als een eenvoudig man zijn plicht doet, is het ook al weer niet goed. Aha, er nadert alweer een voertuig. Maar als hij weer niet stopt, houd ik hem niet tegen !



Ga je gang maar vriend. 't Is hier toch een gekke boel geworden. Iedereen holt maar in en uit .... Wel ja !



Kom hier.. uitstappen ! En niet proberen te ontsnappen... anders zul je eens wat zien

Wat gaat U met me doen ?



Dat zul je wel merken.. Kom mee. Wijs me het laboratorium waar je vader werkzaam is

D... deze... deze kant uit





Juist, dit is de plek waar ik  
zijn moet ....



Kom jij maar eens hier, vriendje.  
Even kijken... ja! Dit is de ge-  
vaarlijkste plaats van de gehe-  
le atoomstad....



Eén druk op deze  
knop en iedereen  
in een omtrek van  
100 km is morsdood



Waarom wilt U dat zo graag?

Hou je mond! Jij begrijpt niet wat grote  
mensen willen en waarom ze dat willen  
Maar je papa zal ik krijgen!



Papa heeft U toch niets gedaan  
Waarom bindt U me vast  
Je mocht eens wegllopen...



Er gaat een deur open... wie  
is dat... handen omhoog!



Kalm een beetje Bombast... wou je je  
ouwe vriend Bul Bumper leed doen!



Hela Bul! Je komt  
als geroepen. Je  
kunt helpen... Let  
op wat ik ga doen!

Vóór je wat gaat doen moet je eerst rekening mee houden dat we hier niet alleen zijn... Pinkie Pienter, Floris Fiedel, Green en Professor Brown zijn hier ook. Ik heb ze gezien!

Des te beter. Dan gaan we met z'n allen tegelijk de lucht in!



Wat wou je dan doen...?

Als die gekke Professor Brown nu niet direct de papieren geeft laat ik de hele atoomstad in de lucht vliegen. Met ons erbij!!



Prima Bombast, voor dit dreigement zullen ze wel zwichten....

Hier heb ik de fabrieks-luidspreker...



Hoera, Floris en Professor Brown. 'n Geluk dat we elkaar hier ontmoeten!

Hallo Pinkie... Mister Green, we moeten snel optreden want de misdadigers hebben m'n kind in hun macht en zullen voor niets terug-... deinzen



We zullen eerst kijken of ze in de werkplaatsen zijn...



Hallo, Professor, zoekt U me maar niet U vindt me toch niet

Wat is dat!? De stem van Dr. Bombast!



Zijn stem komt uit de luidspreker!

Luister goed Brown, ik geef je nog 3 minuten de tijd om de papieren in te leveren, zo niet dan laat ik de hele fabriek in de lucht vliegen!



Ik bevindt me hier bij het hoofdschakelingsbord en heb dus alle macht in handen.. Op het televisiescherm kun je zien dat ik je zoontje stevig heb vastgebonden!

De schurk !!



Gelijk met de fabriek zal je enigst kind uit elkaar springen!

Wat moet ik doen...? wat moet ik doen...!!!?



Professor, U moet de papieren naar Dr. Bombast brengen....

Ja dat zal ik doen.. er zit niets anders op!



Maar intussen zal ik iets verzinnen om de boeven een poets te bakken. Is er een geheime gang naar de centrale waar Dr Bombast nu is?

Nee, die is er niet... de enige weg er naar toe gaat rechtstreeks door de atoomoven...



maar die weg is veel te gevaarlijk... die tocht kan niemand volbrengen...!!

Wijst U maar, dan ga ik onderweg!





Als ik er af val... verbrand ik levend!

Gelukkig daar ben ik veilig voorbij....

Nu ben ik op de goede weg, hierboven kan ik de boeven aantreffen...

De ruimte is hier een beetje benauwd,

Dit moet het inwendige van de schakelcentrale zijn, waar Dr Bombast en Bul Bumper de fabriek mee in de lucht kunnen laten vliegen!

Wat moet ik doen? Een paar contactdraden verbreken? Maar dan vliegt misschien meteen alles de lucht in! Hm, dit is een moeilijk geval... toch zal ik snel moeten beslissen! Want....

⊗ \* !! ⊙ 1/2 ⊕ Professor Brown is er nog niet... ik begin m'n geduld te verliezen!

Aha, daar komt hij aan... Goeden dag Professor!

AU!! Wat betekent dat?!

Even voelen of die baard wel echt is... begrijp je? Je hebt Green al eerder op me af gestuurd! Zo... en nu de papieren... Vlug!!

We wachten nog even Bombast, haal dan de handel maar over!

Pappa, Pappa!!

Dag Bobby!

Ja, dat wil zeggen, moet je eens kijken Bombast... de zaak zit zo...

Ik wilde juist vertellen dat....

U hebt ze niet... dan gaan we allemaal de lucht in... daar dan!!

Oh Pappa, wat gaat hij doen!!

Geen gezeur Professor, hebt U de plannen voor het raket of niet... ik heb weinig tijd... geef op..

Geef onmiddellijk hier of ik haal de handel over

Ik heb ze niet...





Hahaha! Wel Bombast waarom gaan we nu niet de lucht in?

Dat is... dat is... er is ver-  
raad in 't spel! Handen omhoog



Hallo Dr. Bombast!

!!\*BO!!...



Brachtig Pinkie, houdt hem vast ik zal...



Dat zullen we die kleine garnaal voorgoed eens afleren.



Een klap met dit stuk ijzer zal hem geen goed doen!



Dat zul je wel laten Bul Bumper!

Wie is dat nu weer?!!

Handen in de hoogte Bul Bumper en Dr. Bombast... jullie spel is uit... geef je over

Altijd is 't weer die kleine over-  
gehaalde zoetwatergarnaal die mij  
dwarsboomt. Ik zal hem  
krijgen!!

We zijn  
verloren!



Mijn lieve jongen, ik ben zo blij dat ik je weer gezond terug heb!

Pinkie Pienter heeft het voor elkaar gebracht vader!



Ja, ik ben hem veel dank verschuldigd. Ik geloof dat ik die Hinke boy best zou kunnen gebruiken, wanneer m'n ruimtevaartraket zover klaar is dat het op kan stijgen...

U bedoelt dat hij mee mag, vader?



ENIGE TIJD LATER

Ons vliegtuig naar huis staat op vertrekken Floris...we moeten dus gaan..

Goede reis Pinkie, en je weet... wanneer ik met m'n raket gereed ben gekomen...



Dan kom ik weer hierheen en ga met U mee!

Raket, raket... wat is dat nu weer, Nog maar pas aan een levensgevaarlijk avontuur ontsnapt. Wat heeft hij nu weer voor plannen hoofd?















PRINTED IN THE NETHERLANDS

Nº 5500 A

